

Al weer voor de derde keer bij onze vrienden in Spanje op bezoek. Dat zegt op zich genoeg. Het is daar lekker warm en meestal zonnig. In Nederland wonen is niet slecht maar het weer is net een loterij met allemaal 'nieten'. De weermensen verzinnen dagelijks met groot gemak een Mooiweer praatje en staan vervolgens met droge ogen te beweren dat ze het weer uitstekend weten te voorspellen. Volgens mij gooien ze geblinddoekt met pijltjes naar een bord met slechts één tekst: "veranderlijk weer" en nòg hebben ze het mis. Nee, mijn vader zei het al: 'jongetjes die graag liegen worden weerman of politicus'. Hij had, zoals zo vaak, gelijk.

Gek is dat. Vroeger was de weerman een éénarmige bandiet (meer kwam niet in beeld) die met vetkrijt een aantal symbolen op de kaart tekende. Een zonnetje hier, een buitje daar en soms een wolk die blies. Dan was er storm op komst. Verassend vaak klopte het geschetste beeld. De regenjas en paraplu werden zelden vergeefs meegenomen. Waarom kan dat nu niet meer. Ze zitten bij de weerdiensten ruimer dan ooit in het personele jasje. Worden aanzienlijk beter betaald en hebben lange rijen supercomputers tot hun beschikking. Maar een exacte weersverwachting komt er niet uit. We kijken op buienrader en de lokale weersvoorspelling. En toch klopt het voor geen meter. Als ik zonder regenjas op de fiets stap terwijl de zon schijnt kom ik gegarandeerd verregend thuis. Plaatselijke buitje neuzelt de weerman dan vrolijk. Maar verder klopte het wel. Aan me zolen!

Ik lees toevallig dat in Spanje ook de meeste 'groene' stroom wordt opgewekt van heel Europa. Daar werken zonnepanelen echt. Er wordt heel wat Watt opgewekt. In de bergen staat het ook behoorlijk vol met windmolens. Goed te zien vanuit het vliegtuig. Daar zeuren ze niet over horizonvervuiling. Ze kijken naar de grond als ze die bewerken of recht omhoog 'Ins blaue hinein' als ze hun dagelijkse siësta doen. Alleen kunnen ze met die stroom niet zoveel. Wij willen onze kassen verwarmen en onze wegen verlichten maar dat is daar niet nodig. Ze willen de stroom wel exporteren maar de Fransen liggen dwars. Die willen geen stroomkabels door de Pyreneeën om zo hun eigen atoomstroom te beschermen. Die is ook niet CO2 vervuilend maar toch.

Terug naar het begin. Het was daar weer fantastisch. Lekker luieren aan het zwembad. Op je gemak over het lokale marktje sloffen. Een Olà hier en een Olà daar doorspekt met een por favor en een muy bien. Je maakt daar al gauw vrienden. Het eten een genoeg en de wijn benevelend. De terrassen tot laat in de avond bevolkt en aan het flaneren op de boulevard door plaatselijke schoonheden lijkt geen einde te komen. En dan beweren ze hier nota bene dat de zuidelijke landen in een soort van permanente crisis verkeren. Nee dan wij in Nederland. Met z'n heleboelen heel druk en nerveus lopen te wezen. Druk, druk, druk en stress in het kwadraat. Sparen voor nul procent rente en een regering die belasting verhogen bezuinigen noemt. Ik zal ze toch eens een woordenboek toesturen!

Ik denk er sterk over te gaan emigreren als ik vijftenzestig wordt. Niet eerder want dat kost je meteen een korting op je AOW. Maar ik twijfel. Wil ik daar wel altijd zijn of wil ik toch meer zwerven. Of toch ondanks alles in Nederland blijven. Ik weet het niet. Dus voorlopig maar op bezoek bij onze vrienden met een huis in Spanje. Dat is misschien toch handiger dan daar zelf een huis kopen. Geen zorgen over onderhoud en wat al niet meer. Je komt, je gaat en in de tussentijd is het alleen maar genieten. Ik ben nu nog op zoek naar vrienden met een boot en vrienden die een vakantiehuis in een leuk wintersport gebied hebben. Een mens wil nu eenmaal variatie. Dus wie dat heeft en graag vriend met mij wil worden. Binnenkort open ik een Facebook pagina.

JéVé